

Wat is de IJssel toch voor mij?

donkere rivier vol woelig water
waar ik duizend keren langsreed over
de kronkel-slinger-IJsseldijk

van woonwijk naar woonwijk
zonder echt te kijken
ik was fietsers aan 't ontwijken

soms keek ik wél,
de zomerbootjes met hun blote basten,
vlaggen, waterscooters, -skiërs

de winterschotsen met hun witte punten,
vastgevroren op 't zwarte waterdiep
trekken aandacht die mij eerst ontliep

eens gaf hij magisch licht in januari
het zwarte water vlamde op
verwondering in notedop

op m'n nietige fietsje
met het pontje overvaren
de kleine mensjes, wij ervaren

plots z'n macht, z'n kracht
z'n grootte, z'n breedte, z'n rust
van een ander universum bewust

wat is de IJssel verder nog voor mij
meer dan gewoon het water dat er altijd is
is er een diepere betekenis?

ineens denk ik weer aan mijn wonder:
hij stroomt voor altijd door het paspoort
van een dochter en een zoon

geboren aan de IJssel
bijzonder en gewoon.